

Jacob Cats (1577 – 1660)

In de kerk mochten de kinderen meestal niet spelen. Dat dit toch gebeurde blijkt bijvoorbeeld uit een gravure en een gedicht van Cats 'Invallende Gedachten' over dit onderwerp (1659).

**XXXVII. Op 't gesichte van kinderen haer speeltuygh onder een serck soeckende.**



Daer speelden jongens in de kerck,  
En daer lagh doen een groote serck,  
Waer onder dat een tol of koot  
Van dit geselschap henen schoot.  
De jonge, wiens het speeltuygh was,  
Die liep'er toe, en bijster ras  
Soo steld' hy gantsch het lijf te werck,  
En keeck èn om èn aen de serck,  
Waer tol of kote liggen mocht,

Dien hy met vlijt en moeyte socht.  
Een, die op desen handel sagh,  
Ontfingh het met een droogen lach,  
En nam het voor een kintsche gril;  
Maer ick stont voor een wijle stil,  
En liet'et tot mijn herte gaen,  
En sprack mijn domme sinnen aen:  
Mijn ziel, dit eygen kinder-spel  
Bestaen oock oude lieden wel,  
Wy zijn, eylaes! te bijster mal,  
Wy hebben noch ons koot of bal,  
Wy staen als dichte by het graf,  
En wie leyt vleesch en werelt af?  
Het spel dat ons wel eer beviel,  
Dat kleeft ons noch tot aen de ziel;  
Wy sijn daer op als gantsch versot,  
Dies roep ick tot U, lieve Godt!  
Ick ben gansch dichte by de serck,  
Ey, leyt my tot Uw' eygen werck!  
En mits ick ben ten vollen grijs,  
Maeckt my ten langen lesten wijs,  
Op dat ick op mijn ouden dagh  
Geen kinder-speeltjen plegen magh.